



Mijn naam is Elzien Lochs en ik woon alweer ruim 10 jaar met veel plezier in Scharn, samen met mijn man en drie kinderen.

We zijn graag buiten en toen de kinderen klein waren was de speeltuin in Heer een fijne plek om naar toe te gaan. Nu ze iets groter zijn (basisschoolleeftijd) zou een nieuwe plek om te spelen en te ontdekken fantastisch zijn: hutten bouwen met takken, knikkerbanen uitgraven op een heuveltje, samen met vrienden buiten zijn. En als de speeltuin zich dan ook op datzelfde terrein bevindt, hoe levendig wordt zo'n buurtpark dan wel niet?

Een fijne buitenplaats in de buurt is voor alle leeftijden ontzettend belangrijk en ik vind het leuk om samen met andere enthousiaste buurtbewoners invulling te geven aan de nu saaie lege voetbalvelden. Het zou toch fantastisch zijn als onze plannen werkelijkheid worden?