



Mijn naam is Marieke Smits en ik woon net als mijn echtgenoot Harry Schouten op de Akersteenweg.

We kijken al jaren met plezier uit op de groene populieren die nu verouderd zijn: de populieren die ons enigszins beschermen tegen de milieuvuiling, zoals o.m. fijnstof. De voetbalvelden liggen al een hele tijd braak. Ik wil mijn consultantexpertise, project- en bestuurservaring van kloostertuin Opveld inzetten om samen met de buurtbewoners een mooi park te realiseren. Bijzonder is dat ik nu allerlei buurtbewoners van de overkant (Scharn) leer kennen. Samen solidair en de schouders eronder, dat is mijn motto.